

Thema: Inzichten, luisteren naar jezelf & durven delen

Jouw Naam:

Datum:

 **Vraag 1: Wanneer weet jij gewoon iets van binnen, zonder dat iemand het je vertelt?**

Soms weet je iets zó zeker!

Wat was dat moment voor jou? Wat voelde je toen?

 Dat was.....:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 **Vraag 2: Wat doe jij als anderen je niet meteen begrijpen?**

Denk aan een moment waarop jij iets uitlegde, maar de ander snapte het nog niet.

Hoe voelde dat?

 Ik doe het volgende:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 **Vraag 3: Hoe kun jij je ideeën delen op een manier die bij jou past?**

Misschien door te tekenen, schrijven, praten, bouwen of zingen. Wat werkt voor jou het best?

 Dit past bij mij:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 **Tot slot:** Welk idee heb jij op dit moment, die de wereld kan inspireren?

 Mijn Idee:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 “Jouw gedachten zijn bijzonder.
Wat jij van binnen weet, kan de wereld een nieuw idee geven” 

www.humandesigninhetonderwijs.nl